



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

December 2016 - Januari 2017

EEN NIEUW BEGIN



In de maanden december en januari kan de focus erg liggen op het nieuwe begin. Met de eerste zondag van advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. Kerst benadrukt ieder jaar de geboorte van Christus als nieuw begin: een nieuw begin van Jezus, een nieuw begin in de geschiedenis van God en mensen. Op 1 januari begint een nieuw jaar dat met frisse moed - en misschien een stapel nieuwe 'goede' voornemens - kan worden ingestapt. Het kan niet op. Maar waarom wordt dat nieuwe begin zo erg benadrukt? Is het nodig? Hebben wij het nodig? Het risico van al te sterk focussen op het nieuwe is dat het oude uit het oog wordt verloren. Alsof het niet meer telt. Maar iets nieuws begint nooit zomaar. De schone lei is altijd door iemand gemaakt. En een sprong in het diepe begint ook altijd vanuit de afzet die nog geschiedt op bekend terrein.

Soms kan het focussen op het nieuwe een uitvlucht zijn, die het mogelijk maakt om niet meer te denken aan het oude. Als het oude misschien teleurstellend was, biedt het nieuwe vast verbetering. Het nieuwe is sowieso nog onbekend dus het is veilig om er veel van te verwachten en er de meeste ideale vormen voor te fantaseren.

Morgen wordt het beter!

Iedereen weet natuurlijk wel dat het zo niet werkt. Jaarwisselingen zijn niet voor niets ook momenten om terug te kijken. Het is ook heilzaam om stil te staan bij wat is geweest.

Deze keer zou ik vooral ook eens de aandacht willen vestigen op dat wat goed was en op wat goed gaat. Die momenten, die gebeurtenissen, die ontmoetingen bieden namelijk troost en geven houvast. Het zijn fundamenten om op verder te bouwen als de nieuwe tijd begint.

Je kunt jezelf deprimeren met wat niet liep en hopen dat het nieuwe jaar nieuwe kansen biedt. Je kunt jezelf ook opfleuren met schoonheid uit het verleden en die tot uitgangspunt maken van de weg voor het nieuwe jaar. Ik voeg daar ter afronding graag woorden van Dietrich Bonhoeffer aan toe:

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Alvast gezegende feestdagen!

Helen Gaasbeek, assistierend-pastoor

WINTERTIJD IN DE KINDERKERK

De klok is weer verzet, de dagen worden korter: wintertijd! Dat betekent dat we ook druk bezig zijn met de voorbereiding voor de advent en kerst.

Tijdens de zondagen van de advent gaan we met de kinderen een kerststal maken. Elk kind mag zijn eigen kerststal maken en elke zondag zal er iets extra's gemaakt worden voor bij de stal. Het is leuk als de kinderen er een paar adventszondagen zijn, zodat ze de stal en wat erbij hoort af kunnen maken. Wij hebben er heel veel zin in!

Tijdens de eerste zondag van de advent hebben we nog een extra verrassing voor de kinderen. Vorig jaar hebben we zelf hele mooie adventskalenders gemaakt van huisjes. Kinderen konden achter de deur van elk huisje een naam schrijven van iemand voor wie ze wat speciaals gingen doen. Dit jaar hebben we ook iets leuks bedacht, maar dat houden we nog even geheim!

Voor de kinderkerstnacht hebben we weer twee mooie kerstverhalen gevonden voor de twee diensten. De jongste kinderen horen het kerstverhaal, verteld door een herder. Met lichtjes doen de kinderen mee in het verhaal. De ouderen kinderen komen in de kerk terecht bij een dromenmuseum, waar schilderijen van dromen hangen. Op een avond valt de nachtwaker in slaap en worden de dromen gestolen...

Yvonne en Rachel



UIT DE PAROCHIE

Wel-en-wee

Na het overlijden van zijn vrouw Betty afgelopen mei ging de gezondheid van Aleid Korthals Altes ook langzaam achteruit. Op 11 oktober ontving hij heel bewust de zalving van de zieken, waarna hij zijn leven kon loslaten en overgeven aan de liefde van God. Aleid – van huis uit rooms-katholiek – was in 2008 tot onze parochie toegetreden. Hier had hij zijn thuis gevonden, een katholieke kerk zonder de moeilijke punten waartegen hij in zijn jonge jaren was aangelopen. Gelet op zijn gezondheid bezocht hij zo lang als het ging graag de gesproken eucharistievieringen op woensdagochtend. Op 18 oktober hebben wij na een viering in onze kerk hem bij zijn vrouw begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Op 11 november overleed diaken Jacques Brian. Na een hernieuwde ziekenhuisopname is hij thuis gestorven. Hij was een mens die kracht putte uit zijn geloof. Moge hij zijn in het licht van de Eeuwige op wie hij zijn hoop had gesteld.

Zaterdagmiddag 15 oktober spraken Bart Bikker en Stephanie Moes in aanwezigheid van veel familie, vrienden en parochianen hun liefde voor elkaar uit en ontvingen zij de huwelijkszegen. Dit gebeurde in een feestelijke viering waarin pastoor Helen en ik samen voorgingen. Wij wensen hen vele goede en gelukkige jaren.

Kerkbestuur

In het vorige nummer van ons blad hebt u kunnen lezen dat Inge van Maaren haar taak als lid van het kerkbestuur heeft neergelegd. Gelukkig is Martien Camphuis bereid om haar in deze functie op te volgen. Martien is inmiddels ter benoeming aan de aartsbisdom voorgedragen. Wij wensen haar voor deze taak alle goeds.

Vieringen

In de aanloop tot Allerheiligen en Allerzielen heeft een aantal mensen in de parochie zich zeer intensief ingezet om deze beide dagen tot een bijzondere gebeurtenis te maken en de mogelijkheid te creëren dat niet alleen parochianen, maar ook mensen van buiten onze kerk hun geliefde doden konden gedenken.

In de hoek met de gedachteniskruisjes was een kleine gedenkmuur met namen gebouwd en konden mensen de namen van hun doden op een steentje schrijven en een briefje of een foto achterlaten. Schilderijen en beeldjes gemaakt door parochianen zorgden voor een bijzonder extra accent. Datzelfde gold ook voor de thematische bloemversiering die de bloemengroep in vele uren werk had gemaakt.

Op zondagmiddag 30 oktober was er het – ondertussen traditionele – herdenkingsconcert door ons kerkkoor, het deed dit samen met het klarinetensemble Wilskracht onder leiding van Anne Jans. Op 2 november, Allerzielen, was de kerk na de eucharistieviering de gehele dag geopend voor iedereen die een plek om te gedenken zocht. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt, in het bijzonder Laurette die veel creativiteit en tijd in de uitvoering van dit alles heeft gestoken.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor advent en kerst in volle gang. Op vrijdag 16 december wordt de Service of Nine Lessons and Carols gezongen. Op kerstavond zal ons kerkplein weer plaats bieden aan een kerstmarkt met blaasmuziek, een draaimolen en niet te vergeten een levende kerststal. Die avond zullen vooraf-



gaande aan de nachtmis in samenwerking met de Regenboogkerk twee kinderkerstnachtvieringen worden gehouden. Maakt u vooral familie en burens met kleine kinderen hierop attent.

De vesper op oudjaarsavond zullen we vieren bij het Bonifatiusaltaar. Het koor staat daar vlakbij het koororgel en zo hopen wij samen op een goede wijze God te kunnen danken dat Hij ons in 2016 in lief en leed nabij is geweest. Alhoewel Nieuwjaarsdag dit jaar op een zondag valt, zal de eucharistieviering pas om 11.00 uur beginnen. Ik hoop dat velen van u het nieuwe jaar rondom de Tafel van de Heer zullen beginnen, om elkaar daarna een zalig en gelukkig nieuwjaar te wensen. Die middag wordt in de kathedraal in Utrecht na de vespers van 16.00 uur de nieuwjaarsontvangst van het aartsbisdom gehouden, waarbij iedereen welkom is.

De viering van Epifanie/Driekoningen wordt gehouden op 8 januari. De kersttijd sluiten wij af met de viering van Maria Lichtmis, de veertigste dag na kerst. Omdat die dag, 2 februari, op een donderdag valt, zullen wij dit feest met de zegening en de processie met kaarsen vieren op zondag 29 januari.

Eenheid

De week daarna, zondag 15 januari, wordt in onze kerk de oecumenische dienst ter gelegenheid van de Bidweek voor de eenheid gehouden. Wij doen dat samen met onze zusters en broeders van de Regenboogkerk en van de parochie van Onze Lieve Vrouw. Met dezelfde partners houden wij begin januari twee avonden waarin wij met elkaar in gesprek willen gaan over de beleving van eucharistie/avondmaal. Wij willen dat doen aan de hand van een boekje met gespreksuggesties dat door de landelijke Raad van Kerken is uitgegeven. (Alvast in te zien op www.raadvankerken.nl.) Daarbij zal veel ruimte zijn voor onze eigen ervaringen. De avonden zijn op 10 en 17 januari om 20.00 uur in respectievelijk de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 en de Onze Lieve Vrouwe Kerk, Naarderstraat 106.

Lering

In oktober startte de maandelijkse lering voor de groep 8 tot en met 12-jarigen op zondagmiddag na de eucharistieviering. Voor een impressie van één van de nieuwe deelnemers verwijs ik u graag naar elders in dit blad.

Ik wens u allen een gezegende advents- en kersttijd,

Wietse van der Velde, pastoor

SNERTZONDAG

Een naam had kunnen zijn Praten met Erwtensoeep, maar snertzondag klinkt eigenlijk wel zo leuk. Parochianen worden van harte uitgenodigd om zondag 22 januari na de viering en de koffie te blijven voor goed gezelschap en een dampende kom soep.



De soep wordt door het kerkbestuur verzorgd, voor aanvullingen als quiches, broodjes en toepijs wordt vooraf een beroep gedaan op de overige aanwezigen. In januari volgt meer nieuws over deze aangename snertzondag.

KINDERKERSTNACHT 2016

Zaterdag 24 december wordt het kerkplein weer uitgedost met een levende kerststal, koek-en-zopie, draaimolen, informatie-, muziek- en verkleedtent. Hiervoor is weer heel veel hulp nodig. Houd deze datum dus vast vrij! Vanaf zondag 27 november zal er na de kerkdienst een intekenlijst in De Akker liggen.

Alvast dank,

Herman en Annemarie



EEN NIEUWE VOORDEUR VOOR DE PASTORIE?

Sommigen is het een doorn in het oog, anderen malen er niet om: de deur van onze pastorie. De pastorie is een fraai negentiende-eeuws monument, maar ergens in de tweede helft van de vorige eeuw is er een (voor die tijd) moderne voordeur in gekomen. Die deur doet zijn werk onopvallend, maar past eigenlijk niet bij het gebouw.

Nu blijkt er ergens een antieke voordeur te zijn opgedoken die uitstekend bij de pastorie past en die we als parochie voor een vriendschappelijke prijs kunnen kopen. Maar voordat die deur netjes op maat gemaakt, afgehangen en geschilderd is, zijn we toch al snel een paar duizend euro verder. Dat bedrag staat niet op de begroting en gezien de zorgelijke financiële situatie van de parochie is het ook niet zomaar ergens vrij te maken. Toch willen we proberen dit stukje van ons monumentale bezit in ere te herstellen.

Namens de parochie zal de commissie Vastgoed en Financiën de gemeente Hilversum om subsidie vragen (de pastorie is immers een monument). Daarnaast kijken we ook graag naar onszelf. Zijn er parochianen die voor het herstel van de monumentale voordeur van onze pastorie een bijzondere bijdrage over hebben? Of die misschien het hele project willen sponsoren? Dat zou geweldig zijn!

Wanneer u een gift overmaakt (op het gebruikelijke rekeningnummer) en hierbij vermeldt dat deze voor de voordeur van de pastorie is, dan zorgen wij ervoor dat die bijdrage ook daadwerkelijk hiervoor wordt bestemd.

*Commissie Vastgoed en Financiën
(contactpersoon: Benne Holwerda, 06 5349 8945)*

| DAG | FEEST | BIJZONDERHEDEN | OPEN KERK (ZA. VOORAF) | KOSTER | DEURWACHT | AFKOND. | KK GROOT | KK KLEIN | KOFFIE |
|--------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|-------------------|
| 12-feb | Epifanie 6 | | Rita | Margreet | Belinda | Benne | Annemarie | Ingrid | Annemarie , Piet |
| 19-feb | Epifanie 7 | | Elly | Goos | Henny P. | Loek | Dominga | Yonne/amara | Karen , Gery |
| 26-feb | Epifanie 8 | | Bart | Alice | Dio | Maghalie | Alice | Herman | Corrie , Janneke |
| 1-mrt | Aswoensdag | wierook | | | Rita | Margreet | | | |
| 5-mrt | Vasten1 | | Dio | Piet | Hans | Nienke | Rachel /Yvonne | Susanne | Monique , Timo |
| 12-mrt | Vasten 2 | | Benne | Maarten | Laurette | Martien | Ineke | Yonne /Amara | Marijke , Karen |
| 19-mrt | Vasten 3 | | Inge | Belinda | Belinda | Benne | Annemarie | Jo/Wouter | Corrie , Janneke |
| 26-mrt | Vasten 4 | | Rita | Margreet | Henny P. | Loek | Yvonne | Laurette | Karen , Annemarie |
| 2-apr | Vasten 5 | | Ingeborg | Goos | Dio | Maghalie | Dominga | Yonne /Amara | Karen, Gery |
| 9-apr | Palmzondag | Wierook + Processie | Dio | Alice | Rita | Benne | Rachel | Herman | Piet , Marijke |
| 13-apr | Witte Donderdag | Wierook | | Piet | Hans | Martien | - | - | - |
| 14-apr | Goede Vrijdag | Wierook | | Maarten | Laurette | Margreet | - | - | - |
| 15-apr | Kinderpaasnacht | Paasvuur/Paaskaars | | Belinda | ? | Nienke | - | - | - |
| 15-apr | Paaswake | Wierook | | - | Belinda | | - | - | - |
| 16-apr | Paaszondag | Wierook | Benne | - | Henny P. | Martien | Alice | ? | Corrie , Janneke |
| 23-apr | Pasen 2 | Wierook | Bart | Margreet | Dio | Loek | Annemarie | - | Annemarie , Karen |
| 30-apr | Pasen 3 | Wierook | Inge | Goos | Rita | Maghalie | Yvonne | - | Monique , Timo |
| 7-mei | Pasen 4 | Wierook | Dio | Alice | Hans | Nienke | Dominga | Yonne /Amara | Gery , Marijke |
| 14-mei | Pasen 5 | Wierook | Rita | Piet | Laurette | Benne | Rachel | Jo/Wouter | Corrie , Janneke |
| 21-mei | Pasen 6 | Wierook | Elly | Maarten | Belinda | Loek | Nienke | Susanne | Annemarie , Piet |
| 25-mei | Hemelvaartsdag | Wierook | | | Henny P. | Martien | | | - |
| 28-mei | Pasen 7 | Wierook | Inge | Belinda | Dio | Maghalie | Alice | Yonne /Amara | Monique , Timo |
| 4-jun | Pinksteren | Wierook | Benne | Goos | Rita | Nienke | Annemarie | - | Corrie , Janneke |
| 11-jun | Drievuldigheid | Wierook | Rita | Margreet | Hans | Margreet | Yvonne | Herman | Piet , Annemarie |
| 18-jun | Vitus | Wierook | Ingeborg | Allen | Laurette | Benne | Rachel | Yonne /Amara | Marijke , Karen |
| 25-jun | Pinksteren 4 | | Bart | Allen | Belinda | Martien | Annemarie | Jo/Wouter | Monique , Timo |
| 2-jul | Pinksteren 5 | | Dio | | Henny P. | | | | |
| 9-jul | Pinksteren 6 | | Benne | | Dio | | | | |
| 16-jul | Pinksteren 7 | | Elly | | Rita | | | | |

IMPRESSIE NAJAARSGEMEENTEVERGADERING

Bijna twintig parochianen kwamen na de eucharistieviering van 23 oktober jl. bijeen voor de najaarsvergadering. Na een openingsgebed door de pastoor nam Nienke Nieuwenhuizen het woord. Tot grote spijt van het kerkbestuur heeft Inge van Maaren besloten haar taak, eerder dan voorzien, neer te leggen. Op deze plaats dankt het kerkbestuur haar voor haar grote inzet; bij een andere gelegenheid wordt nog afscheid genomen. Martien Camphuis wordt voorgedragen als opvolger.

Er werd stilgestaan bij de brief van Bart Sonnenschein, die informeerde naar het jaarthema en de activiteiten door het kerkelijk jaar heen. Zijn oproep aan ons allen om actief mee te werken aan parochieactiviteiten, is wat hem betreft wederkerig: het bestuur zou actiever kunnen communiceren over ideeën en initiatieven binnen de parochiegemeenschap.

Nienke verduidelijkt de visie van het bestuur: gelet op menskracht en middelen zullen activiteiten zowel vanuit bestuur en parochianen projectmatig aangepakt worden. Het onderdeel communicatie neemt men ter harte. Laurette van Geene illustreert de nieuwe aanpak met de komende activiteiten rondom Allerheiligen/Allerzielen: een werkgroep met een beperkt budget organiseert een veelomvattend geheel.

De commissie liturgie wordt intensiever betrokken bij vorm en inhoud van zowel de doorde-weekse vieringen als bijzondere vieringen zoals startzondag, de oogstdienst en Allerheiligen/Allerzielen. Landelijk wordt er gewerkt aan nieuwe gebeden tijdens de adventsperiode.

Martien Camphuis licht de agenda van de 90ste landelijke Synode kort toe. Er zal uitvoerig gesproken worden over de financiële middelen en de opgelegde heffingssystematiek. Mede namens Hilversum zal het Collegiaal Bestuur worden opgeroepen om te komen met een meerjarenbegroting én een visie op krimpende financiële middelen. Onze eigen penningmeester Margreet Vos-van Buuren deelt deze zorgen, ook in onze parochie lopen inkomsten terug en uitgaven nemen toe, onder meer door onderhoud en restauratie van onze monumentale kerk annex pastorie.

De gesprekken over de toekomst van De Akker zijn nog steeds gaande. Een nieuwe uitbater moet een evenwicht vinden tussen een verdienmodel voor de parochie, maatschappelijke relevantie en functie van het gebouw voor zowel de buurt als de parochie zelf. John Tabak is bij het proces betrokken.

De pastoor informeert of er animo is voor een parochiemaaltijd. Dat is er zeker, zij het dat timing essentieel is: de maaltijd zal plaatsvinden op zondag 22 januari 2017. Verder wordt afgesproken dat de gemeentevergaderingen weer terugkeren naar de woensdagavonden: de voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 31 mei 2017, aanvang 20:00 uur.

Martien Camphuis

WIE?



Ons parochieblad Sint Vitus blijkt nog steeds een belangrijk medium in het delen van parochienieuws.

Om het blad ook komende tijd weer te kunnen uitgeven zijn we dringend op zoek naar versterking, zoals een vormgever.

Iemand die handig is op de pc en oog heeft voor opmaak, de balans in tekst en beeld.

Informeren kan bij Inge, meteen aanmelden mag natuurlijk ook :)

Redactie@stvitus.nl

LERING EN VERMAAK

Bij lering en vermaak is het heel grappig, iedereen doet aardig, en leer je veel over het geloof. De eerste keer dat je bij lering en vermaak bent leer je iedereen een beetje kennen. De meeste ken je soms al.

Bij lering en vermaak kregen we een tekst en bij die tekst legde pastoor Wietse een paar dingentjes uit wat in die tekst werd verteld. Het ging over de heiligen. En we hadden een stukje bot van zo'n heilige in de kerk gezien, maar weten niet van welk lichaamsdeel het is. Een beetje aan het einde krijg je broodjes. En maken we wat grapjes, dan zegt iedereen gedag.

Maker: Elin Meijer



30+

Misschien heb je al eens gehoord van de 30+/- groep. Dit is een groep parochianen in de leeftijd van 30 +/-, zoals de naam al doet vermoeden, die geregeld bij elkaar komt.

De + en de - worden niet strak gedefinieerd, maar de groepsleden delen wel allemaal bepaalde levensfasen. Het doel van de groep is om elkaar beter te leren kennen.

We ontmoeten elkaar in informele sfeer en hebben goede gesprekken over wat ons raakt en bezighoudt, over geloof en kerk, over leven en samenleving.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar deze groep, meld je dan bij assistent-pastoor Helen Gaasbeek. Zij kan je opnemen in de maillijst en whatsappgroep, zodat je op de hoogte blijft van de plannen en deel kunt nemen.

ERVARINGEN

“En hoe was het op de Filipijnen? ”, is een vraag die mij de afgelopen tijd regelmatig is gevraagd. En dan begin ik te vertellen. Het was bijzonder, zéér bijzonder, om daar te zijn. Ik heb zoveel mensen leren kennen in even zovele situaties. Ik heb college gegeven aan een seminarie en meegevierd in de kerkbank en op het altaar. Ik heb grote armoede gezien en pogingen om daar doorheen te breken. Ik heb mogen proeven hoe het is om kerk te zijn in deze hele andere wereld en deel mogen nemen aan een internationale conferentie. En zo kwam ik terug met een grote tas vol ervaringen en indrukken.

“Wat is je nu het meest bijgebleven? ”, werd mij ook wel gevraagd. Dat vind ik al een moeilijker vraag om te beantwoorden. Het geheel, alles bij elkaar, zal mij bijblijven. Natuurlijk springen er ook wel momenten uit, al kan dat per keer verschillen. Het zijn zaken die te denken geven. Zo is er dat meisje van vier in een armoedig buurtje. Ze sprak prachtig Engels dankzij de inzet van haar moeder en de tekenfilms van Walt Disney. Zij vertelde dat zij lerare wilde worden. En ik dacht: als ik over 20 jaar terug zou keren en haar zou treffen, zou dit dan gelukt zijn? Of zou ze toch vissen schoonmaken en een schamel loontje bij elkaar scharrelen? En kan ik, kunnen wij eigenlijk iets doen om haar droom bereikbaar te maken?

En dan is er die enorme hoeveelheid jonge mensen die zich vol overgave inzetten voor hun kerk of voor de Raad van Kerken. Dat je daarbij voor een tijd jouw eigen plannen, ander werk of familie ondergeschikt maakt,

is niet vreemd. Het is allemaal voor God en vaderland. Zoiets is hier welhaast ondenkbaar. En toch wil iedereen graag jonge gezichten in de kerk zien. Dat stelt ons dus de kritische vraag hoe dat te bereiken. Zijn wij soms te voorzichtig en te vrijblijvend geworden? Kerk-zijn mag je ook iets kosten en geeft je dan als het goed is ook veel terug. Durven wij dat nog te denken en hardop te zeggen?

En dat geldt eigenlijk in het algemeen, niet eens alleen voor de jongeren. Ik voelde veel enthousiasme, gemeenschapszin en saamhorigheid in de gemeenschappen die ik bezocht. Naar de kerk gaan was een feest. Is dat de sfeer die je bij ons kunt aantreffen in de kerken? En als dat niet zo zou zijn, wat kunnen we dan doen om het beter te maken?

Een reis als deze brengt je veel in praktijk, maar ook veel om nog tijden over na te denken. Niets is immers zo zwart-wit als het soms lijkt. Het was zeer goed om zelf eens kennis te kunnen maken met de kerk, en de mensen die haar vormen, waarmee wij een zo nauwe band hebben. De IFI is voor mij geen abstractum meer. Ik heb de kerkelijke gemeenschap mogen ervaren. Het deed mij toch wel veel om als vrouwelijke priester geaccepteerd te worden en mee te kunnen vieren. De ervaringen en ontmoetingen hebben mij verder gevormd, misschien wel op manieren die ik nog niet eens ontdekt heb.

Helen Gaasbeek, assistent-pastoor



Kerkelijke gemeenschap in praktijk.



Eucharistieviering in Tarlac City.



College geven aan Aglipay Central Theological Seminary.

VITA IN DE BROUWERIJ: BOWLEN EN TONEEL

Zaterdag 21 januari is het weer zover. Dan gaan we bowlen bij de bowlingbaan aan het Noordse Bosje. We verzamelen daar om 19.30 uur en vanaf 20.00 uur vliegen dan de ballen en de kegels door de lucht. Dit feestje duurt tot 21.30 uur, maar wellicht dat er- net als voorgaande jaren - nog een groep jongeren mee zal gaan het nachtleven van Hilversum in. De kosten voor deze avond bedragen € 6,- p.p. Opgeven kan tot 15 januari bij Herman of Annemarie Giskes of via e-mail: giskesparmentier@kpnmail.nl.

Maar hier blijft het de komende periode niet bij. Ook met de toneelgroep zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen van komend toneelstuk. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2017 brengen wij het stuk 'Ideale moordenaars' ten tonele.

In deze komische thriller kunt u de perikelen volgen van het echtpaar Johanna en Paul van Dellen. Zij denken de perfecte moord te hebben bedacht en uitgevoerd om zo de verzekering voor drie miljoen euro op te lichten. Helaas hebben ze niet gerekend op hun 'behulpzame' buurman die met zijn bemoeizucht voor flink wat problemen zorgt. Het belooft dus weer een enerverende, gezellige, maar ook spannende avond te worden.

Vanaf zondag 4 december zijn de kaarten voor beide avonden te koop. De kaarten kunt u kopen bij Herman en Annemarie Giskes à €7,50 per stuk. U kunt ze ook reserveren via de e-mail: giskesparmentier@kpnmail.nl. De vrijdagavond is vooral voor de gemeenteleden, maar vanwege logistieke

problemen is er voor gekozen om de voorstelling van donderdag te verschuiven naar de zaterdag. Maar beide avonden beloven even leuk te worden, dus schroom niet om ook vrienden, burens, kennissen en familieleden uit te nodigen! Tot dan!

Namens Vita Nuova,
Herman Giskes



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

EXTRA COLLECTE

04 dec Diaconaal werk

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren voor 7 januari.

Pastoores

Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 8009
Noodnummer bij afwezigheid:
06 5117 6332 (M. Vos)
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Assisterend pastoor Helen Gaasbeek
Tel: 06 3654 7237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036 841 6228
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45 INGB 0658444522
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met de pastoor.

Website

www.stvitus.nl

Facebook

www.facebook.com/oudkatholiekevitus

AGENDA

11 dec 12+

16 dec Festival of Nine Lessons and Carols, 20.00 uur

18 dec Lering

01 jan Nieuwjaarsreceptie na viering

08 jan 12+

10 jan Gespreksavond eucharistie/avondmaal (Regenboogkerk)

14 jan Kaartavond

17 jan Gespreksavond eucharistie/avondmaal (OLV)

21 jan Bowlen

22 jan Snertzondag

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

BIJZONDERE VIERINGEN

24 dec Kinderkerstnacht, 17.00 uur (tot 7 jaar) en 19.00 uur (vanaf 7 jaar)

24 dec Kerstnachtmis, 21.45 uur

25 dec Eerste kerstdag, 10.30 uur

31 dec Oudjaarsvesper, 17.00 uur

01 jan Naamgeving en besnijdenis van onze Heer, 11.00 uur

08 jan Epifanie

15 jan Oecumenische viering

29 jan Opdracht van de Heer in de tempel

DE HENNY'S SLAAN TOE!!

Zaterdag 29 oktober was de eerste kaartavond van het seizoen 2016-2017 in De Akker. Er werd weer geproponerd en geklaverjast. De avond werd verrassend afgesloten met de overwinning van Henny Nagel bij het klaverjassen, met een mooie score van 5738 punten.

Bij het proponeren heeft Henny Plomp de overwinning behaald met 12 punten. Zij is weer goed gestart en maakt haar overwinning van de wisselbeker, van de laatste twee seizoenen, daarmee waar. Na afloop van de avond kon iedereen weer met een prijs naar huis. Liesbeth heeft weer goede inkopen gedaan, waardoor we allemaal met iets lekkers naar huis zijn gegaan.

Er is nog plaats om met ons mee te doen op de komende kaartavonden. We gaan vooral voor het de gezelligheid en nodigen iedereen uit die met ons mee wil spelen. De kosten zijn € 2.50 per avond en je hoeft niet op alle avonden aanwezig te zijn. De komende data zijn: zat 26-11-16, zat 14-01-17, zat 18-02-17, zat 18-03-17.

Alle avonden starten om 19.30 uur in De Akker. Mocht u verdere informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Thiemo Bikker, bikkerth@ziggo.nl.

